

## Verslag van Zr. Jeannette d.d. 22 oktober 2016

Lieve vrienden

Precies twee weken geleden vertrokken van Alverna naar Medan met voldoende koffers en een rollator voor een oudere pastoor hier. Dat heeft veel voordelen op de vliegvelden, want daardoor kwam ik voor het eerst in mijn leven in een rolstoel. Dat is een hele ervaring, om je te laten brengen tot vlak voor het vliegtuig, terwijl je handtas gedragen wordt, allemaal omdat ik met de rollator was. Zo ook in Jakarta waar we over moesten stappen op een kleiner vliegtuig en een andere vlieghaven waar we met de bus verder gebracht werden. Dan weet je zeker dat je goed zit want Jakarta is wel even groter dan Schiphol met zijn 250 miljoen inwoners in Indonesië.

We zaten goed en kwamen veilig aan in Kuala Namun. Het nieuwe vliegveld van Medan. Daar stond onze bus al te wachten samen met sr Leonie die tegenwoordig directrice is van het centrum Harapan Jaya in Siantar.

Wat een weer zien!!!! Blij dat we gezond met alle koffers door de douane kwamen.

Zelfs van de kilo's Hollandse kaas werd niets gezegd. Wij blij!

's Avonds om 10 uur kwamen we op het centrum aan. De meeste patiënten sliepen al maar de zusters waren nog wakker. Een welkomst drink in het zuster huis. En daarna iedere dokter een kamer aangewezen waar ze twee weken in konden vertoeven.'s Nachts wel te verstaan, want elke dag stonden we om 6 uur op, ontbeten en hup naar het ziekenhuis. Om half acht visite lopen en om 8 uur de eerste patiënt onder narcose.

Gelukkig hebben we een heel goed team, dat goed met elkaar samenwerkt.

De eerste zondagmiddag begonnen we aan het onderzoek. Van een jetlag kun je geen last hebben als je gewoon doorgaat.

76 patiënten met lipspleet, open gehemelte, scheve neus, verbrandingen en hypospadiën kwamen langs. Gelijk werd er een programma gemaakt, wie er morgen of een andere dag aan de beurt was om geopereerd te worden. Het liep gesmeerd! Al waren er drie nieuwe doctoren met dokter Nathalie meegekomen, zij was al eens eerder geweest. Om 8 uur 's avonds waren we klaar en konden we gaan eten.

De volgende dag weer onderzoeken en zijn er drie operaties gedaan.

Zo gaat dat elke dag. Intussen zijn er wel 52 patiënten mooier en functioneler geworden. Samen goed voor 78 operaties, want vaak zijn twee operaties in een keer nodig, bijvoorbeeld lip en palatum, of neus en lip.

Heel mooi om te zien na 5 of 6 dagen dat hun gezicht ten goede veranderd is.

Zo waren de eerste twee weken. Nu is het even rustig. Wat de operaties betreft.

Aanstaande zaterdag komt de tweede groep om nog eens minstens 50 verbrande mensen en lip spleten te opereren.

Warme groeten van een overvol Harapan Jaya. En zuster Jeannette